

yediveren

DÜŞÜNCE EDEBİYAT VE SANAT DERGİSİ

İnsanlığın Vicdan Pusulası: Gazze

SÖZDE
MODERN ÇAĞDA
SOYKIRIM
ÖRNEĞİ OLARAK
FİLİSTİN

s.8

YASİN DAĞ



HAYAT
MEMAT
MESELESİ

s.14

ŞEVKET HÜNER



Yediveren Eğitim Kültür ve
Hizmet Derneği
Yayın Organı

Sayı 13
Ocak - Şubat - Mart

İnsan ve Medeniyet Hareketi
Yediveren Adına
İmtiyaz Sahibi
Hilmi Kaya

Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Mehmet Furkan Çınar

Editör
Mehmet Özek

Yayın Kurulu
Zehranur Yavuz
Saadet Açııkça
Enes Yılmaz
Feyzi Özek
Taner Çayır
Abdurrahman Tüzel

Görsel Yönetmen
Kadir İnan

Son Okuma
Tayfun Yıldız

Grafik Tasarım
İsmail Tuna

Yayın Türü: Süreli Yayın
ISSN: 2757-5535

Adres
Yunus Emre Mahallesi
İnönü Caddesi
377. Sokak No:4
Esenyurt/İstanbul

İletişim
0212 620 76 76

Email
yediverenicinyaz@gmail.com

Baskı
ENT Matbaa
Merkez Efendi Mah. Mevlana
Cad.
Tercüman Sitesi A-8 Blok No:118
Kapı No:54 Kat 13
Zeytinburnu / İstanbul
Sertifika No:48213

Sosyal Medya
f t i DergiYediveren

© Yayınlanan tüm eserlerin
bütün hakları Yediveren
Dergisi'ne aittir. Kaynak gösteri-
lerek alıntılanabilir.

EDITÖRDEN

Allah'ım Filistin halkına yardım et ve mazlumları koru. Allah'ım onların acısını, ızdırabını hafiflet. Ey merhamet sahibi Allah'ım, onlara merhametini bahşet. Allah'ım bu zulmün çocuk, kadın, yaşlı ve hasta ayırmadığı zamanda bu zulmü işleyenleri kahreyle. İnsanların kalplerini İslam'a aç. Allah'ım, nerede olursa olsun, zulme uğrayanlara yardım et. Amin!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur." (Buhârî, Zekât, 63)

Selâmun Aleyküm



iÇİNDEKİLER

- 4 FİLİSTİN HAK DAVA, KUR'AN HAK KİTAP - *Dosya*
Enes YILMAZ
- 6 ZALİME PASİF TEPKİ DEĞİL PIŞKIN ZALİME AKTİF EYLEM - *Dosya*
Yusuf AYDIN
- 8 SÖZDE MODERN ÇAĞDA SOYKIRIM ÖRNEĞİ OLARAK FİLİSTİN - *Dosya*
Yasin DAĞ
- 10 ÜMMETİN ORTAK İMTİHANI : FİLİSTİN - *Dosya*
Aynur YAVUZ
- 12 NAR, NUR, HÜRRİYET - *Dosya*
Hilal KELEŞ
- 14 HAYAT MEMAT MESELESİ - *Dosya*
Şevket HÜNER
- 16 TEBLİĞ - *Şiir*
Saadet AÇIKÇA
- 19 FİLİSTİN TEMALI 5 FİLM - *Film Analiz*
Mehmet ÖZEK
- 20 TÜRKİYE İÇİN FİLİSTİN SAATI
- 22 HASAN EL BENNA'DAN GENÇLERE TAVSİYELER
- 24 ANADOLU'NUN HAMURUNU YOĞURAN ZÂT: SOMUNCU BABA- *İnsan Hikayeleri*
İsmail Burak ÖZDİL
- 26 FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMAKTAN VAZGEÇME! - *Tasarım*
Tarık AKIN
- 27 NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN! - *Çizim*
Rabia TUNA

FİLİSTİN HAK DAVA KUR'AN HAK KİTAP

Hayat kitabımız Kuran'ı Kerim'in hak olduğuna dair pek çok delil mevcuttur. Akli deliller ve bilimsel deliller akla ilk gelenlerdir. 1948'den beri süregelen Filistin meselesi ise Kuran'ın hak kitap oluşuna dair asri deliller ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Filistinli bir avuç yiğidin ortaya koyduğu mücadele, Siyonist İsrail'in hiçbir ahlaka sığmayacak barbarlıkları Kuran'daki pek çok hakikati bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kuran'ı Kerim'in ısrarla Yahudilerden dem vurması


Kuran'ı Kerim'in indirildiği 610-632 tarihlerine bakıldığında Yahudilerin askeri güç başta olmak üzere hiçbir alanda hatırı sayılır bir konumda olmadıkları açıkça görülecektir. Mezkur tarihlerde Yahudiler Arap Yarımadası'nda Nadiroğulları, Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Hayber Yahudileri olmak üzere birkaç kabile halinde yaşamaktaydı. Bu dönemde süper güç olarak iki devlet öne çıkmaktadır: Rum Bizans ve Fars Sasaniler. Süper güç olmalarına rağmen

bu iki devletten sadece Rum Suresi'nde bahsedilirken bu devlere kıyasla deryada damla mesabesinde olan Yahudilerden ise Bakara 62-111-113-120-135-140, Al-i İmran 67, Nisa 46-160, Maide 18-41-44-51-64-69-78-82, Tevbe 30, Nahl 118, Hac 17'de toplam 20 defa bahsedilmiştir. Herhangi bir güçleri olmamasına rağmen Kuran'ın defaatle Yahudilerden bahsetmesi, onları tanıtmayı Rabbimizin bizlere apaçık bir uyarısı ve Siyonistlerin günümüzde Filistinli Müslümanlara reva gördüğü zulüm göz önüne alındığında inkârı mümkün olmayan bir mucizedir.

İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksınız. (Maide 82)



Allah'ın vaadi hiç şüphe yok ki gerçekleşecek ve sayıca az olan Filistinli mücahitler sayıca çok olan Siyonistlere kesin olarak galip gelecektir.



Dünya üzerinde birçok savaş yaşanmış, bu savaşlar neticesinde tarifi imkânsız trajediler meydana gelmiş ancak hastanelerin özellikle bombalandığı, sivillerin sistematik bir şekilde katledildiği ve bu sivil katliamların din adamları tarafından özellikle teşvik edildiği böylesine bir barbarlık pek az görülmüştür. Öyle ki 7 Ekim'den beri şehit edilen 10 bin 812 kişinin 4 bin 121'si çocuk, 2 bin 918'si ise kadın. Esir takası esnasında serbest bırakılanlar arasında hatırı sayılır sayıda çocuk olması yine Yahudilerin iman edenlere karşı amansız düşmanlığını ve Maide 82'in yadsınamaz mucizesini gözler önüne sermektedir.

Ehl-i Kitap olan Batılı halklar Filistin'e destek verirken Hindistan'ın gerek hükümet gerekse halk nezdinde İsrail'den yana tavır koyması gözden kaçmaması gereken bir detay. İneği kutsal saymak ve pek çok Hint tanrısına aynı anda tapınmak gibi pagan yönelimleri olan ve bu yönüyle de Allah'a da açıkça şirk koşan Hindular, Maide 82'de belirtildiği gibi Müslümanlara karşı besledikleri iflah olmaz kinleri sebebiyle İsrail'in her türlü zulmünü meşru saymaktadır. Sicilleri son yirmi-yirmi beş yıldır Müslüman Hintlere reva gör-

dükleri zulüm ve yer yer katliamla dolu olan Hinduların Filistin'e karşı olan bu düşmanca tutumları Kuran'ın şaşmaz terazisinin somut örneklerindedir.

Nice az topluluklar, Allah'ın izni ile nice çok topluluklara galip gelmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara 249)

Filistin'de bir avuç yüreği iman dolu mücahidin destansı direnişi ancak Bakara 249 ile açıklanabilir. Kâğıt üzerinde İsrail ordusu ile Kassam Tugayları kıyas dahi edilemez. Bir tarafta düzenli ordusuyla, demir kubbesiyle, ileri teknolojisiyle, ABD ve Avrupa desteğiyle İsrail; diğer tarafta cihad şuuru ve şehadet arzusu dışında neredeyse hiçbir şeyi olmayan Kassam Tugayları... Bütün imkânsızlıklara rağmen sayısız İsrail askerini etkisiz hale getiren ve çok sayıda askeri aracı kullanılmaz hale getiren Hamas'ın bu takdire şayan başarısı bir kez daha ve bütün açıklığıyla göstermiştir ki destekçisi Allah olan bir topluluk sayıca olsa da yenilmezdir.

Allah'ın vaadi hiç şüphe yok ki gerçekleşecek ve sayıca az olan Filistinli mücahitler sayıca çok olan Siyonistlere kesin olarak galip gelecektir.

Zalim'e Pasif Tepki Değil, Pişkin Zalim'e Aktif Eylem!

İslamcı ülkelerin liderleri! toplanıp; “Ne yedik ama, ama iyi yedik, yalnız baya iyi yedik ha!” gibi “Ne maddeler çıkarttık ama, güzel maddeler söyledik ha, şimdi onlar düşünsün!” kıvamında, bugün yine aşağılık bir tiyatronun ezik ve köleleşmiş figüranları olurken; karşı geldiklerini zannettikleri psikopat, azılı katil, zalim ülkelerin liderleri, bunların karşısında her türlü zulmü işlemeye devam etmekle kalmıyor; adeta kahkaha atarak tüm insanlığın gözlerinin içine baka baka bir tiyatro da sergiliyorlar. Öyle ki, bu liderler kamera karşısında, toplantılarda ya da açıklamalarda pişkince “kendi yaptıkları zulmün aslında kendilerine yapıldığı” gibi bir fantastik kurguya dünyayı inandırmaya yelte-

niyorlar. “Hamasin, halkı kendine siper ederek, hastanede, okulda vs. saklandığı” kurgusunun altını beslemek adına, hastanedeki haftalık çizelgeyi karargâh nöbet listesi olarak açıklayabiliyor, bir asansör kuyusunu Hamasin sığınak koridoru olarak yine pişkince sunmaya yeltenebiliyorlar. Hastaneyi bombaladıklarında önce Hamas’ı işaret ediyor, sonra kendilerinin bombaladıklarını kabul edip “Ne yapalım, bu bir savaş, mecburen kurunun yanında yaş da yanacak!” minvalinde açıklamalar yapıyorlar. Hamas’ın 40 bebeğın kafasını kestiği gibi bir de iddia ortaya atıp, sonrasında “ölülere saygısızlık olmasın diye bu iddiayı soruşturmayacaklarını” duyuruyorlar. Bunun gibi nice aşağılık,



düzenbaz, kompleksli, cüretkâr ve pişkin söylem ve eylemlerini insanlara servis ederken, artık insanların şu tepkileri kesinlikle yetersizlik ve eylemsizliktir; “Kınıyorum!, yanlış yapıyorsunuz!, kabul edilemez!, insan haklarına aykırı!, özgürlük istiyoruz!, çocuklar ölüyor!, kadınlar ölüyor!, bu iddialarınız anlamsız!, tiyatro düzenleniyor!, insanlık neredel!, müslümanlar neredel!...”

Filistin, 100 yılı aşkın bir süredir askeri işgal altında. İngilizler, ABD yardımı ve desteğiyle, Filistin’i 50 yıldan fazla bir süredir işgal altında tutan Yahudilere teslim etti. Bu 50 yıl baskı, zulüm, suç, cinayet, sürgün, yıkım ve tahribatla dolu yıllardı. Burada İsrail’in kurulması ve sürmesi, en büyük suçlardan birisidir ve ABD bu suçu işleyenlerin liderleridir. Bu suça katkıda bulunarak elleri kirlenmiş olan her bir kişi bunun bedelini ağır bir şekilde ödemelidir. Siyonistler, Tevrat’ta kendilerine vaat edildiği üzere Filistin üzerinde tarihi bir hakka sahip oldukları yönündeki uydurma yalanları tekrarlamaktan yorulmuyor. Bu sözde gerçek konusunda onlarla tartışan herkes antisemitizmle suçlanıyor. Bu tarihteki en yanlış, en yaygın uydurmalarından birisidir.

Uluslararası, ulusal ve yerel hiçbir heyetin direkt sonuca götürmeyen, pa-

sif hiçbir söylem ve eylemi bu zulme çare olmayacaktır. Tüm tepkiler, direniş ve aktif eylemlere evrilmek zorundadır. Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde aktif eylemin artık o en can alıcı sözlerini aktarıyor: “İstedığınız kadar kalabalık gelin! Araçlarınızla ya da yayan, hiç fark etmez. Karadan, denizden ve havadan. Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz! Pişmanlıktan kendinize lanetler okuyacaksınız! Karşılaşacağınız şey ancak şiddetli azabımız olacaktır. Size kılıcımızın tadından ve namlumuzdan çıkan ateşten başka bir şey yoktur. Geçmiş ve günümüz şahit olsun. Gelecek ise Allah’ın izniyle bizindir.”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Kendileriyle savaşılana (mü’minlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüph yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir.” (Hac Suresi, 39. Ayet)

“İman edenler Allah yolunda savaşır, inkâr edenler ise tağut yolunda savaşır. Öyleyse siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın, çünkü şeytanın hilesi gerçekten zayıftır.” (Nisa Suresi, 76. Ayet)



Sözde Modern Çağda Soykırım Örneği Olarak Filistin

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Bunu hiç unutma evlat: Batı hiçbir zaman medenî olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektiği acılar üzerine kuruludur." sözü şu an içerisinde bulunduğumuz durumu çok net açıklıyor.

Ukrayna savaşında medeni geçinen bazı ülkelerin söz konusu Filistin olunca soykırımı desteklediği yapılan zulme sessiz kalmakla da kalmayıp yaptıkları ziyaretlerle açıkça soykırımı sahip çıkmaları geçmişten gelen sözde batı medeniyetinin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor.

Gazze aslında Müslüman ülkelerin de denendiği bir laboratuvar olarak önümüze çıkıyor. Her türlü barbarlığı ve katliamı değişik yöntem ve bombalarla denerken her türlü savaş suçunu işlerken aslında orda yapılan bizlerin denenmesidir. Ancak ümmet olarak sınavda olduğumuz bugünlerde bu zulme sessiz kalarak Arap devletlerinin ve bizlerin sınıfta kaldığı ortadadır. Sınır komşusu olan aynı milliyetten insanların hiç bir şey yapmaması geçmişten gün-

müze içlerine yerleşmiş İsrail korkusunu gözler önüne seriyor.

Sözlerin yetersiz kaldığı gören gözlerin hissedilen her kalbin taş olmasa üzüleceği çok kötü savaş sahneleri önümüzde dururken elimizden hiç bir şey gelmemesi bizleri derinden üzüyor.

Özellikle ölü sayısının on binlere ulaştığı bugünlerde psikolojik yönden çökmekle birlikte hayattan zevk alamama, yediklerinin insana tatsız geldiği hissizleşmeye başladığımız bir güne geldik. Geçen bir ay sanki bizlere bir yıl gibi geldi ve insanlığımızdan utandık.

Daha ne kadar alçalabilirler dediğimiz her gün yeni bir savaş suçuyla karşı karşıya kaldık ve bunu yaparken tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntılar yaparak yaptıkları soykırımı kutsal dayanaklar bulmaları da değiştirilmiş kitaplarının gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

İsrail, tarih sayfalarında okul, hastane, cami, kilise demeden bebek,

kadın ve yaşlı ayırt etmeden öldüren, barbarlığın kaçınıcı seviyesinde olduğu belli olmayan sözde modern çağda en teknolojik silahlarla Filistin'de soykırım yapmıştır diye anılacaktır. Ve zafer er geç inananların olacaktır. Firavun örneğinde kendi sonundan nasıl kaçamadıysa bu zalimler de Allah'ın hazırladığı sondan kaçamayacaktır.

İçimizde "Bu sorun bizim sorunumuz değil Filistin'den bize ne" diyenler olacaktır. Arz-ı mev'ûd diyerek ortaya sundukları işgal planında maalesef ülkemizin bir kısmını da kapsaması bizi aslında düşmana karşı hazırlıklı olmaya kendimizi teknolojik yönden daha da ilerletmeye mecbur bırakıyor.

Bu soykırımı boykotla tepki gösterdiğimiz bugünlerde de sınıfta kaldık diyebiliriz. Boykotun almamak olduğunu anlamak çok zor olmasa gerek. Ürünü alıp yok etmek boykot olmuyor veya bir dükkâna veya bir kişiye zarar vermek bir yerleri yakıp yıkmakta boykot olmuyor. Bir yerlere zarar verirken kolluk kuvvetleri ile çatışmaya girecek kadar öfkeli olanlar farkında olmadan ülkemizin huzuruna zarar veriyor. İçimizde bulunan hainlerin yönlendirmeleri ile çevreye ve bir başkasının malına zarar veremeyiz.

Burada bir gerçek var ki, aldığımız çoğu ürünün yabancı menşeli olduğunu fark ettik. Yerli üretime önem

vermeliyiz. Yerli marketleri çoğaltmalı hatta marketlerde yerli ürün raflarının oluşturulması için elimizden geleni yapmalıyız. Düşmanın ürettiği malı bu kadar reklam yapıp kullanıp sonrada ekonomik sıkıntılardan bahsedemeyiz. Bunların en büyük silahlarının ekonomi olduğunu unutmamalıyız.

Iphone kullanıp, Starbucks'ta kahve içip, Hp laptopta işini yaparken sonrasında Mc Donald's da yemek yiyip coca cola yudumlarırken yarında Burger King'e mi Kfc'ye mi gitsem diye düşünürken Nike ayakkabılarının çözülen ipini bağladıktan sonra Puma çantayı alıp Mercedes arabana binip giderken eğer gözümüzün önüne ölen bebekler gelmiyorsa ve vicdanımız rahatsızlık duymuyorsa kendimizi sorgulamalıyız.

Batı'dan çok batı hayranlığı olanlar içleri boşaltılmış sözde medeniyetlerini bizden çok ileride zannedenler söz konusu Gazze olduğunda her türlü soykırımı meşru görmelerini asla unutmayın. Bu ateş bir gün kimin kapısını çalar bilinmez ama sıra bir gün bize geldiğinde kendimizi savunurken bugünleri hatırlayacağız. Boykot edenler ve etmeyenlerin vicdanı aynı rahatlıkta olmayacaktır.

Gazze aslında Müslüman ülkelerin de denendiği bir laboratuvar olarak önümüze çıkıyor.

ÜMMETİN ORTAK İMTİHANI: FİLİSTİN

Müslüman yaşadığı sürece imtihan halindedir. Her devrin imtihanı farklıdır. Günümüz Müslümanlarının ortak imtihan yeri de Filistin ve Gazze'dir.

Filistin'de yine yangın var, Gazze yanıyor, ağır silahlarla taranan ve atılan beyaz fosfor bombaları ile öldürülen bebek, kadın, çocuk, yaşlı hatta nefes alan her canlı ayrımı olmadan kurşunlara ve bombalara hedef olmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde yaşayanların çoğu sanki sağır, sanki kör, sanki dilsiz. İsrail'in yaptığı bu vahşeti sadece izliyor. En çok içimizi yakan da çoğu Müslüman devletlerin bu vahşete sessiz kalması.

İsrail'in asıl amacı Kudüs'ün tamamına egemen olmak ve ebedi başkent olarak Birleşik Kudüs'ü meşrulaştırmak. Katil Siyonistlerin hedefi bununla da sınırlı değil, adım adım "Vadedilmiş topraklarda büyük İsrail devletini kurmak"

İsrailoğullarını lanetlenmiş bir kavimdir. Kuran da çok sayıda ayette ifade edilir. Rabbimiz Bakara suresi / 2;83 de İsrailoğullarına diyor ki;

Ve bir zaman. (Ey) İsrailoğulları, (sizden) şu (konularda) kesin taahhüt almıştık; "Allahtan başkasına kulluk etmeyeceksiniz akraba ve ebeveyninize, yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız. Bütün insanlarla güzellikle konuşacaksınız. Namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karşılıksız yardımda bulunacaksınız. Ama birkaçınız dışında bu sözünüzden döndünüz; Zaten siz inatçı, isyankâr bir topluluksunuz."

1947 yılında Birleşmiş Milletlerin Filistin'i bölme planı ve daha geniş Arap İsrail çatışmasının başlangıcı olan 1947-1949 yılları arasında Filistin İsrail savaşı körüklendi. 1967 yılında altı gün

savaşında, İsrail Filistin topraklarını işgal etmeye başladı. O gün bu gündür Filistin'de İsrail'in zulmü artarak devam ediyor.

İsrail, kendilerine tabi olmayan Filistinlileri yıllardır zorla evlerinden çıkararak kendilerinin belirledikleri yerleşim yerlerine sürüyor adeta yarı açık cezaevi gibi yaşamalarını istiyor. Mallarını gasp ederek, bahçelerinde yetiştirdikleri limon zeytin ağaçlarını keyfi uygulamalarla keserek, sudan bahanelerle evlerine saldırıyor kepçelerle evlerini başlarına yıkıyor. Yaşadıkları bölgelerin girişlerine turnikeler koyarak giriş çıkışlarda aramaya tabi tutuyor.

Bu zulme daha fazla dayanamayan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli guruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 42. gününde. İsrail acımasızca sivil halkı katlediyor. Tankları, topları, havadan attıkları beyaz fosfor bombaları ile acımasızca nefes alan her canlıyı vuruyor vuruyor.

Merhametsiz vicdan yoksulu katiller, evleri yıkılan hastanelere sığınan çocuk, kadın, bebek, yaşlı genç demeden hastaneleri, hasta nakil araçları ambulansları vuruyor. Kıyamet kopuyor Gazze'de. Yavrularını toprağa veren anaların babaların ahı arşı deliyor. Bombaların öldüremediği yerde, elektrik olmadığı için hizmet veremeyen hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar yeni doğmuş bebekler, kanser hastaları yaralılar çırpına çırpına can veriyor.

Gözü dönmüş Siyonist Yahudi katil-



ler soykırım uyguluyor Filistin'de Gazze'de. Kendilerince Vadedilmiş topraklara çöreklenip asıl sahiplerini dünya kamuoyunun gözleri önüne vahşice katlediyor soykırım uyguluyor. Kendileri gibi kana susamış vampirleri arkalarına alıp çocuk genç yaşlı genç demeden nefes alan her canlıyı öldürüyorlar.

Filistin imtihan olmuyor değerli dostlar. Asıl imtihan olan bu zulme sessiz kalan biz Müslümanlarız. Dünya üzerinde 20 milyon Yahudi, 2 milyara yaklaşan Müslüman âlemine kafa tutuyor, peki nereden alıyor bu cesareti?

ABD'den mi? İngiltere'den mi? Almanya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan, İtalya'dan mı?

Masum halk Gazze'de, katledilirken beyanatları kınamadan öteye gitmeyen, rahat döşeklerinde derin huzurlu uyku çeken; enkaz altında, açıkta soğukta, yağmurun altında kalan bebekleri, çocukları, yaşlıları düşünmeyenler var. İçecek temiz su bulamayıp kanalizasyon suyunu içen, çocuklarına içiren ana babaları görmezden gelerek gümüş kaşık, çatalarla yemeklerini afiyetler yiyen; altın klozetlerinde hacetlerini giden sözde Müslümanların imtihanı çok daha ağır.

Bu ağır imtihanları kimler kaybetti? Katil Siyonistlerin ürünlerini boykot etmek yerine indirime girdi diyerek kuyruğa giren bilinçsiz halk kaybetti.

Müslüman halktan gelecek eleştirilere aldırılmadan katillere desteğini açıklayan Yahudi sermayesi Starbucks'ın önünde, kahvesini içen ve tesettürlü, sakallı Müslümanları görünce elindeki bardağı maharetmiş gibi havaya kaldırarak zafer işareti yapan Müslüman kisveli zavallılar kaybetti.

Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekmek, hanım kardeşlerimize destek olmak; "Yanınızdayız, acınız acımızdır" demek için düzenlenen oturma eylem-

lerine hanımların gitmesine müsaade etmeyen kocalar, Şeyhler kaybetti.

Hâlbuki bir bilseler, Filistin'de Gazze'de, Mescid-i Aksa'da Siyonistlere hiç korkmadan diklenen anneleri, kadınları, bacıları görseler...

İsrail askerlerinin 16 yaşındaki lise öğrencisi Filistinli Semah Mübarek'i peçeli ve sırt çantalı olduğu için sokak ortasında vurarak öldürürken Semahın o vakurunu dik duruşunu hiç bozmadan şehadete yürüdüğünü görselerdi yüzleri kızarırdı utançlarından.

Yarabbi o nasıl bir iman, az sonra öleceğini bilerek gülerek şehadete yürümek.

Küçücük çocuğun bombalardan son nefesini verirken "anne" diye ağlamak yerine "Allah" diyerek cennet kuşu olması nasıl bir tevekkül. Bizde bunca rahathlığın içerisinde bunlarla aynı cennete talip oluyoruz.

Evet, Filistin Ümmetin imtihanı olmaya devam ediyor.

Siyonistler tarihin sayfalarına kara bir leke olarak düştüler. Onlar Filistin'i yok etmeyi başaramadılar, Lakin Filistin halkı binlerce can kaybına, zorluğa, açlığa, susuzluğa rağmen dünyaya iman dersi vermeye devam ediyor.

Liderler sessiz kalsalar da halklar ayaklanıp her yerden Filistin'e destek ve dualar yağıyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu imana şahit olan yabancılar İslam'la şerefleniyor.

Ve Filistin halkı dünyaya sesleniyor; Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, biz aydınlık günler için sadece yaprak döktük.

“
**Sanmasınlar yıkıldık,
sanmasınlar çöktük,
biz aydınlık günler için
sadece yaprak döktük.**

NAR, NUR, HÜRRİYET

Filistin sen sadece bir ülke değilsin!
Sen basit bir ülke değilsin!

Sen alev alev nar içinde nur, nur
içindeki hürriyetsin!

Dünya yaratıldığından bu güne insan hep bir kavga içinde. Nar ve nurun kavgası bu. Esaret ve hürriyetin kavgası. Kul olmakla, kül olmanın asil kavgası. Binlerce haz, arzu, ihtiras içinden sıyrılıp hür olmakla; binlerce hazza, ihtirasa, arzuya, isteğe boyun eğip esir olmanın kavgası. Allah'a kul olan bir avuç insanı diri diri yakmak için tutuşturdukları Nemrut ateşinde Nuru bulup hürriyete koşanların izzetli kavgası.

Salam olsun bu izzetli kavganın tarihini yazan asil ve aziz Peygamberlere! Salam olsun nemrutlara, firavunlara, azgın ve sapmış beşerlere karşı Peygamberlerin yolunu tutan dünyanın en hür erlerine! O Peygamberler ki dünyaya hürriyeti öğretti. Hürriyet kavgasını öğretti. Nedir sahi hürriyet? Allah'tan başkasına boyun eğmeden dimdik, izzetli ve şereflice yaşamak! Nedir hürriyet? Hz. Âdem'in iblisin oyununa düşmeyip Rabbine dönmesi, Hz. İbrahim'in cümle atalarına karşı dimdik durup önünde eğildikleri putları baltalaması, Hz. Zekeriya'nın bir ağaç kovuğun-

da kesilene dek Hakk'ı anlatması, Hz. Yahya'nın mübarek bedeni parçalara ayrılınca dek Hakk'ı haykırması, Hz. İsa'nın çarmığa gerilmesine sebep olan hürriyettir. Hür olmak Allah'tan başkasına boyun eğmemektir çünkü. Allah'a kul olmak hürriyetin ta kendisidir çünkü.

Allah'a kul olmak, özgürleşmektir. La hecesinin vucud bulduğu bu kelime Peygamberlerden ümmetlerine, ümmetlerden tüm insanlığa verilmiş en büyük nimettir. Nimetine sahip çıkana ne mutlu bu gün direniyor, dimdik ayakta, izzetli ve hür! Nimetini inkâr edip külfet edene ne yazık! Bu gün zillet içinde, esir akıllar, esir bedenler, esir yüreklerle yenilmekte, mağlubiyete mahkum!

Bu kavga Hakk ve batılın kavgası. İman ile küfrün kavgası. Peygamberler ve varislerinin, iblis ve varislerine karşı verdiği dik ve diri kavga! Nur'un narı söndürdüğü kavga!

Ve sen Filistin! Bunca Peygamberi taşıdın kalbinde. Toprağının her karışında bir Peygamber adımı. Gözlerinde Tevhid'in sönmeyen nuru, alnında secde izi, başında İsrâ, göğünde Mi'rac! Sen sadece bir ülke değilsin Filistin!

Bir mektepsin sen. Ümmetin Kur'an'ı

unuttuğu bir zamanda ayet ayet yaşayansın sen. Efendimin İsrâ'sına hâlel gelmesin, Mi'rac darılmasın, Burak ümmete küsmesin ve namaz bu ümmeti terk edip gitmesin diye çocuk bedenleri feda edensin sen! Dalından koparılıp havaya savrulan güller gibi çocuk bedenleri toprağına ekensin sen!

Tevhid yurdusun sen. Allah'tan başka hiçbir şey önünde eğilmeyenlerin ülkesi. Dünyanın hiçbir zevkinin, hayalinin, düşünün, rüyasının satın alamadığı ülkesin. Sevgilerin hazlara satıldığı, nimetlerin külfete dönüştürüldüğü, ibadetlerin putlara kurban verildiği bir zamanda Tevhidin nurunu alınının ortasında taşıyansın sen. Ne ev ne araba ne evlat ne eş ne dost ne okul ne ideal hiçbir dünyalığa esir olmayan hür adamların, hür kadınların, hür çocukların ülkesisin sen.

Her şehrinde bir Peygamberin kaderiyle, her şehrinde bir Peygamberin nuruyla, iblisin yaktığı ateşi nura çevirensin sen.

Gazze'nin ortasına düşer bombalar, cehennemden kopan alevler getirir. Evleri, hayalleri, ümitleri, rüyaları ve uykuları yutar ateşler. Bir şehir tutuşur, bebek bebek büyür yangınlar. Filistin'in hür adamları, hür kadınları, hür çocukları yanar Hz. İbrahim'e yakılan nemrut ateşinde. Nar içinde nuru görürler, nur içinde, hürriyet içinde yanar ey Filistin senin halkın!

Nablus'ta toprak bağına basar şehit kanlarını. Üzerine hain, zalim basmasın diye toprak içine çeker nar içinde nuru görmüş, nur içinde hür olmuş

adamların asil kanını. Tıpkı o gün gibi. Hz. Zekeriyya'nın mübarek kanını katre katre toprağına aktıkları o gün gibi toprak çeker içine bu şerefli kanları. Ey Filistin! Sen Peygamberler varisisin.

Eriha'dan duyulur Hz. Musa'nın sesi. "Öldürmeyeceksin!" buyurdukça Allah'ın Peygamberi, o günün, Samiri'ye uyup buzağıyı ilah edindikleri günün ihanetiyle öldürürler masum, mazlum ve silahsız olan herkesi.

El Halil de Yusuf'un bir kuyusudur. Şehrin dört yanını kuyuya döşenen taşlar gibi sarmış zalimler, şehirdeki Yusufilere işkenceyle memur. Yılmak yok, karanlıkta kaybolmak yok tıpkı Yusuf gibi! Filistin sen kardeşler arasındaki Yusuf'sun. En güzel olan ve ihanete uğrayan!

Hz. Yahya'nın sesi gelir dört bir yandan Filistin'de. Hakk'a çağırın ve batılı baltalayan o ses arzdan Arş'a yol açar. Hakk'ı haykırıp esarete dimdik duran her Filistinli gençte Hz. Yahya'nın sesi vardır. Tevhid'in soluğu vardır.

Filistin' de evladının başında ağlayan her annede Hz. Meryem'in gözyaşları vardır. Çarmığa gerilmeyi bekleyen binlerce İsa vardır Filistin'de.

Filistin'de Muhammedi vuslatı hasretle bekleyen bir Filistin vardır.

Filistin'de hürriyetin nuru için bin nar içinde ateşe sürülen bir Filistin vardır.

Filistin'de direnen, direndikçe güçlenen, hürriyetin anıtı Mescid-i Aksa vardır!



Hayat Memat Meselesi

Yasak ağacın meyvesini yiyen Hz. Âdem ve eşi cennet gibi bir yerden kovulmuşlardı. Artık yiyince acıkılmayan, üşüyüp terlenmeyen, güvenlik endişesi çekilmeyen, cinsellikle sınanmayan, birbirleriyle denenmeyen bir yerde değildiler. Bu eksikliklerle mücadele imtihanında her durum adeta bir hayat memat meselesiydi. Zira her şey, onların varlığını tehdit edecek kadar önemliydi. Ve insanın bu ölüm kalım mücadelesinde varoluşunu sürdürmek için bir ölçüye ihtiyacı vardı. Bu ölçü vahiy idi. Ve ancak ona bağlı kaldıkları sürece varoluşlarını ölüm sonrasına taşıyabilecek ve tekrar bitimsiz nimetlere, saygıya ve rahmete sadece bu şekilde nail olacaklardı...

Ne zaman doğacağını ve ne zaman öleceğini bilmeyen insanın, bu arada yaptıkları veya yapması gerekip yapmadıkları, sonsuz geleceğini belirliyor. Bu nedenle karşılaşılan her durumda, doğru davranmak veya yanlışta ısrar etmemek, bir hayat memat meselesidir. Bunu ciddiye almayıp imtihanı küçümseyen, bugününü ve yarınını cehenneme çevirir.

Âdemoğlu, varlığını tehdit eden en önemli unsurun şeytana uymak olduğunu bilmek ve bu konuda teyakkuzda olmak zorundadır. Hayatına vahiyle

yön veren her insan, hem kendini hem de çevresinin varlığını tehdit eden her neyse o konuya yardımcı olmayı seçmemelidir. Yılan ona dokunmasa da bin yaşamamalı ve onunla mücadelede yardımlaşılmalıdır. Ki bunun sonunda sınımsız bir kardeşlik doğsun. Yasaklara riayet eden ve düşmanı göz ardı etmeyerek sahip olduklarıyla diğerlerinin imtihanını kolaylaştıran insan, itminana ermiş ve yüce yaratıcının rızasını kazanmanın hayat memat meselesi olduğuna vakıf olmuştur.

Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı katliama ve soykırıma direnmesi, bir hayat memat meselesidir. Buna tepki koyup yardım etmeye koşanlar bu ölüm kalım mücadelesinde hakkın tarafını seçenlerdir. Onlar, sadece katledilenlere değil çevresinde çeşitli nedenlerle imtihan olan ve varlıkları anlamsızlaştırılarak ötekileştirilenlerin de yardımına koşmayı hayat memat meselesi sayarlar. Bu konuda yurt dışındaki zulümlere tepki koyup etrafındaki mazlumlarla ilgilenmemek imtihan edildiğimizin şuurundan uzaklaşmaktır.

Bu cihetle her türlü şeytanileşmenin desteklediği her yönelimle mücadele edip mazlumlarla sahip çıkmak, varlık

nedenimiz sayılmalıdır. Duyarsızlık, ki-
bir, etnik veya siyasi kamplaşma, her
tür türlü tarafgirlik, konfora düş-
künlük, küçümseyici ve ötekileştirici tavır
ile varlıklarını muhafaza etmeye çalış-
anların sonu hüsrandır. Bunlar, varolmak
adına kendilerinin dışındakileri yok
etmeyi bir çare olarak görürler. İsrail'in
varoluşuna tehdit olarak gördüğü Filistin-
lileri katlederken "Bu bizim için
bir hayat memat meselesidir."
demesi manasızdır. Zira hayat

memat meselesi olarak görülen da-
vanın en önemli argümanı, hesabı veri-
lebilir bir mücadele içinde zulme sebep
olmamaktır.

Hz. Ömer'den (ra) nakille: Rasulul-
lah (sav), Bedir savaşında, 1000 kişi-
den meydana gelen müşrik ordusuna
ve yaklaşık 300 kişiden meydana gelen
sahabelerine bakmış ve sonra kibleye
dönüp ellerini açarak Rabbine şöyle yal-
varmıştır:

**"Ey Allah'ım bana vadettiğini ger-
çekleştire. Ey Allah'ım bana vadettiği-
ni gönder. Ey Allah'ım, şayet Müslü-
manlardan bu topluluğu helak edecek
olursan yeryüzünde artık şirk koşma-
dan sana ibadet eden kimse kalmaya-
cak!"** (Müslim, Tirmizî)

Rasulullah'ın (sav) bu hadisede, ha-
yat memat meselesi olarak gördüğü en
önemli kâide, Allah'a ortak koşanlara
karşı mücadele edenlerin yok olmama-
sıdır. O gün Bedir'de debelenen müşrik-
lerle bugün Gazze'de katliam yapan ki-
tap ehlinin yönelimi aynıdır.

Vahiyden uzaklaştığından dolayı öl-

çüsünü yitirerek adaleti ve hakkı sadece
kendi tarafında gören her kim olursa ol-
sun o şeytanın taraftarıdır. Onlara yar-
dım ve yataklık edenler, yaptıklarının
bir hayat memat meselesi olduğunu id-
dia etseler de zalimlerdir ve bu yoldan
dönmedikleri takdirde sonsuz ateşle
müjdelenenler de onlardır.

Kendimi bildim bileli bu topraklarda
bizi yönetenler, "Zor zamanlardan ge-
çiyoruz, fakat birbirimize kenetlenince
aşamayacağımız engel yok." diye bizden
birçok zorluğa katlanmamızı ve yakın
bir vadede bir iyileşme/gelişme bekle-
mememizi istemişlerdir. Baş edeme-
dikleri veya kendilerini güçsüz kılan so-
runu bir hayat memat meselesi olarak
sunmaları, sadece kendilerini ve yakın
çevrelerini memnun etmiş, vaat ettik-
leri aydınlık yarınlara bir türlü ulaşı-
lamamıştır. Gazze'de yaşanan katliamı
görünce, aslında yıllardır beka korkusu
üzerinden katlanmak zorunda kaldık-
larımızın bizi pek de özgür ve bağımsız
kılmadığı, sabrımızın bir avuç mutlu
azınlığı selamette hissettirmekten baş-
ka bir işe yaramadığı ortaya çıkmıştır.

Bu içinde bulunduğumuz yol ayrımı-
nın bir hayat memat meselesi olduğuna
işaret eder. Varlığımız saydığımız her ne
ise, o başkalarının yokluğuna mı bağlı?
Yani kazancımızın ötekilerin kayıplarına
bağlı olduğu kapitalist ve laik bir sis-
temin bekası uğrunda katlandıklarımı-
zın sonsuz geleceğimize nasıl bir etkisi
olacak? Savaşın sadece Gazze'de oldu-
ğunu sanmak bir illüzyon değil mi? Onlar
da bizim gibi küresel kapitalist sisteme
tabi olsalar bu katliam durur mu?

Varlığım, adaleti ölçü edinen ve he-
sap soran Allah'ın varlığına armağan
olsun...

Tebliğ

Siz Kimsiniz?

21.yüzyılın sahabilere misiniz?

21.yüzyılın Asiyeleri misiniz?

21.yüzyılın Musaları mısınız?

Nasıl canımızı bu kadar yakabildiniz?

Nasıl bu kadar utandırdınız bizi?

Nasıl bu kadar sarsılmaz olabildiniz?

Nasıl bu kadar dik durabildiniz?

Eğitmenleriniz kimdi sizin?

Akıl hocalarınız kimdi?

Cılız bedenlerinizle nasıl da kök saldınız toprağa?

Nasıl yaptınız bunu?

Tüm dünyayı Filistinli yaptınız.

Herkesi kendinize hayran bıraktınız.

Sen kız kardeşim öleceğini bildiğin çocuğu doğurmaktan nasıl bıkmadın?

Senin var olma çabandaki bitmeyen yok olma döngüsü, nasıl seni bıktırmadı?

Sen erkek kardeşim kaç kere evin başına yıkıldı?

Nasıl da bitmeyen zahmetle tekrar yine tekrar yine de tekrardan yapabildin?

Bıkmadın mı bu kısır döngüden?

Sen Ey çocuk! O minik bedenle sahabe gibi konuşmayı Nasıl öğrendin?

Hangi özel hoca, hangi kıymetli bir el büyüttü seni!

Duruşun, bakışın, bir muallim gibi

Kim destekledi seni?

Ey benim ruhu aydın kardeşlerim bir parça yaşamak için ne kadar çok yok edildiniz...

Ey Gazze

Doymadın mı kana?

Ne zaman bitecek bu mücadelen?

Senin 75 yıldır çektğini biz 1 ay tahammül edemedik...

Senin toprağın cihad toprağı mı?

Senin toprağın inşa toprağı mı?

Senin toprağın tebliğ toprağı mı?

Senin toprağın şehadet toprağı mı?

Nasıl da uyandırdınız dev uyuyanları.

Nasıl da can verirken, canlandırdınız dünyayı...

Nasıl da tüm sistemleri kanınızı akıtırken deccallarını ifşa ettiniz?

Nasıl da dünya sistemlerinin garibana, Müslümana, İslam'a düşman olduğunu gösterdiniz?

Nasıl da ruhunuzu teslim ederken, derin uykulardan uyandırdınız insanları.

Ey Filistin!

Özgürlük en çok senin hakkındır.

Refah içinde yaşamak en çok senin hakkındır.

İslam ülkesi sıfatı taşımak en çok senin hakkındır.

Sen bu hakkı akan kanınla şehadetinle, bizi de şahit kılarak aldın.

Sen özgürsün kardeşim.

Sen özgürsün Filistin.

Sen özgürsün Gazze.

Sen özgürsün...

Biz kaybettik kardeşim.

Biz kaybettik Filistin.

Biz kaybettik Gazze.

Biz kaybettik...



Filistin Temalı 5 Film

5 Kırık Kamera, Filistinli bir çiftçinin İsrail ordusunun eylemlerine karşı şiddet içermeyen direnişini anlatan bir belgesel. ABD’de ve dünyada izlenmesi gereken bir belgesel. İsrail ordusunun Gazze’deki Filistin köylerine yönelik yürüttüğü terör kampanyasının kanıtları tartışılmaz. Mütavazı video kameranın neden siyasi baskıya karşı bir silah olarak kullanılabileceğinin etkileyici bir hatırlatıcısı. Kırılan her kamera, son bakışıyla titreşerek bir insanlık trajedisini kaydediyor. Burada, bir Batı Şeria sakini ile İsrail ordusu arasındaki arayüzün tam olarak nasıl olduğuna dair ender görülen bir bakış açısıyla karşılaşacaksınız...



Nayfeh, izleyicileri Mustafa’nın gittikçe kâbusa dönüşen yolculuğuna çıkararak “**200 Metre**”de bazı keskin politik noktalara değiniyor... Ali Suliman’ın Mustafa rolündeki muhteşem merkezi performansı, Filistinlilerin günlük yaşamının ezici aşağılamalarını ikna edici bir şekilde yakalayan bu etkileyici ilk filmin merkezinde yer alıyor. Film, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik politikalarının acımasız zulmünü anlatıyor. İki haneli Filistinli bir ailenin, çocukları İsrail hastanesine kaldırıldığında çocuğunun yanına gitmek için ebeveynin neler yapması gerektiğini anlatan yürek parçalayıcı bir yol filmi.

3000 Night, Genç bir Filistinli kadın, İsrail hapishanesinde yeni doğan oğlunu korumak, hayatta kalmak ve umudunu canlı tutmak için savaşıyor. Film, İsrail'in Filistinli mahkûmlara karşı ihlallerini gösteriyor. Hapishane hücresi içinde doğum yapan bir mahkûmun ve yeni doğan çocuğunun hikâyesini anlatıyor. 1980'lerde Filistinli kadın mahkûmların gerçek hikâyelerinden esinlenerek çekilmiş.



Our Boys, 2014 yazında Gazze'de savaşın başlamasına yol açan gerçek olaylara dayanıyor. Üç Yahudi genç Hamas tarafından kaçırılıp öldürüldüğünde İsrail şok olur, sarsılır ve öfkelenir. Korkunç eyleme açık bir yanıt olarak, 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr'ın yanmış cesedi Kudüs'ün eteklerindeki bir ormanda bulunur. Öldürülen gencin ebeveynleri, teselli ve adalete doğru uzanan uzun ve acı dolu yolculuklarına başlar.

"The Idol", Yetenekli genç şarkıcı Mohammed Assaf (Tawfeek Barhom), "Arab Idol" adlı televizyon programının seçmelerine katılmak üzere Gazze Şeridi'nden Mısır'a giden süreci işlemektedir. Gazze'deki Filistin halkının karşı karşıya kaldığı muazzam zorlukları tasvir ediyor.



Türkiye için 1



Filistin Saati



Hasan El Be Gençlere Ta

Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın.

Maskaralık yapmayın. Çünkü mücahid bir millet, ciddiyetten başka bir şey tanımaz.

Kur'an'ı Kerim'i okuyun, inceleyin veya dinleyin. Azıcık zamanınızı bile yararsız işlere ayırmayın.

Dinleyicinin işiteceğinden fazla sesinizi yükseltmeyin. Çünkü bu bencillik ve eziyet vermektir.

Dilinizi düzgün konuşmaya çalışın. Çünkü bu Müslüman olmanın belirtisidir. Arapça'yı öğrenin, çünkü Kur'an en güzel şekilde Arapça ile anlaşılır.

Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın.

Hiç bir konuda aşırı tartışmayın. Zira gösteriş hiç bir zaman yarar sağlamaz.

Karşılaştığınız kardeşlerinizle sizden istemese bile tanışmaya bakın.

Fazlaca gülmeyin. Çünkü Allah'a bağlı olan gönül, sakin ve vakarlı olur.

Görevler vakitlerden fazladır. Vakitten yararlanmak için başkasına yardımınızı esirgemeyin. Yapacak bir göreviniz varsa onu en kısa yoldan en güzel şekilde bitirmeye çalışın.



Benna'dan Tavisiyeler

Her hususta temizliğe önem verin. Evinizde, elbiselerinizde, vücudunuzda, iş yerinizde. Çünkü bu din, temizlik üzerine kurulmuştur.

Az da olsa malınızın bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayırın ve katiyen lüks eşyaya kapılmayın.

Ahdinize, sözünüze ve vadinize vefa gösterin. Şartlar ne olursa olsun bunlara muhalefet etmeyin.

Durmadan tevbe ve istiğfar edin. Uyumadan evvel birkaç dakikanızı nefsinizi muhasebeye ayırın. Şüpheli şeylerden kaçının ki harama düşmeyesiniz.

Okuma ve yazmanızı sağlamlaştırın. Müslümanların gazete ve dergilerini çokça mütalaa edin. Küçük de olsa vkendinize ait bir kütüphaneniz olsun. İhtisas sahibi iseniz branşınızda derinleşin.

Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisiniz. Bütün konfor ve rahatlıktan uzaklaşın.

Hükümet vazifelerine düşkün olmayın ve onları rızkın en dar kapısı olarak bilin. Ama size verildiği zaman da reddetmeyin. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılmayın.

Her yerde davanızı yaymaya çalışın. Nefsinizle şiddetli bir şekilde mücadele edin ki, onun yularını ele alabilirsiniz; gözünüzü haramdan ayırın, duygularınıza hâkim olun.

Malınızın bir kısmı ile davaya katılın, üzerinize farz olan zekâtı cemaate verin. Geliriniz ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayırın.

Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı olun ve kendinizi daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul edin.

Anadolu'nun Hamurunu Yoğuran Zât: Somuncu Baba

Gelin sizinle bu toprakların yetiştirildiği Anadolu'nun mimarı olan manevi fatihlerin izinden ve hayatlarında bir yolculuğa çıkalım:

Anadolu ve diğer Türk İslam Coğrafyaları her daim adını tarihe altın harflerle yazan çok mühim mutasavvıflar yetiştirmiştir. Ceddimiz Ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenen basiret sahibi âlimlere şahit olmuştur. Ne yazık ki biz onlardan bihaber yaşayıp üzerinde yaşadığımız bu asil diyarların hakkını verememekteyiz. İnşallah tarihimizi yâd ederek önemli şahısları sizlere tanıtmaya yolunda gücümüz nispetince uğraşacağız. Başlıkta da yer aldığı gibi Anadolu mimarlarından olan "Somuncu Baba Hazretlerini" anlatmaya başlayalım.

Hamid-i Veli veya Hamideddin-i Veli olarak da kaynaklarda ismi geçen Somuncu Baba Hazretleri 1331 yılında Kayseri'de bulunan Akçakaya adındaki küçük bir köyde dünyaya gelmiştir. Babası Şemseddin Musa Efendi Anadolu'daki uhreviyatı koruyabilmek adına manevi fetih için Horasan'dan hicret etmiş, ilk olarak oğlu Hamid-i Veli'ye ilim tahsili vererek yetiştirmiştir. Sonra da Şam, Tebriz, Hay ve Erbil'e ilim tahsili görme-

ye giden Hamidi Veli, Bayezid i Bistami Hazretleri'nin ruhaniyetinden istifade ederek zamanın büyük mutasavvıflarından olan Alaeddin-i Erdebili'den icazet alarak Anadolu'ya geri dönmüştür. Alaeddin-i Erdebili, Hamid-i Veli'de özel bir feyz görmüş olacak ki, "Diyar-ı Acem'de emanet olarak bulunan esrar-ı ilahiyye, onunla birlikte Diyar-ı Rum'a intikal etti diyerek etrafındaki sufilere bunu bildirmiştir. Hamid-i Veli Bursa'ya döndükten sonra diğer şeyhler gibi herkese açık bir irşad metodu ile tasavvufu yaşamak yerine, eşeğine odunlarını yükleyip dağa çıkan, küçük bir fırına sahip, Bursa'nın mütevazı bir ekmekçisi olmayı tercih etmiştir. Bu melami meşreplik hayatının verdiği etki ile halkın gözünde "Ekmekçi Baba, Somuncu Baba" olarak tanınan Hamid-i Veli Hazretleri, Bursa'nın sokaklarında "Ey Müminler, somunlarım var!" nidaları ile somun satmaya devam etmiştir. O zamanlar inşaatı biten Ulu Camii'nin ilk hutbe okuma görevi Sultan Yıldırım Bayezid Han tarafından ünlü ve büyük veli Emir Sultan Hazretlerine verilmiştir. Ancak Emir Sultan Hazretleri Sultana "Hünkârım Gavs-ı Azam şu an bu şehirdedir, onların varlığı varken halka nasihat ve

hitap etmeyi bize
teklif etmek
m ü n a s i p
değildir.”
diyerek hut-
beyi okumayı
reddetmiştir.

Sultan Yıldırım Bayezid, bu zatı görmeyi çok arzularken bir gün Emir Sultan Hazretleri ile Bursa'nın sokaklarında tebdilen gezmeye başlar. Bir sokak arasında “*somunlarım var*” sesini işitince ve o sokaktan Somuncu Baba Hazretleri çıkınca Emir Sultan Hazretleri edep tutmaya başlar ve hiç kıpırdamaz. Hünkâr bu durumu çok garipser çünkü karşısında edep tutulan kişi kendi halinde somun satan yaşlı, nur yüzlü bir zattır. En sonunda anlaşılır ki Emir Sultan Hazretleri'nin “*Gavs-ı Azam*” dediği mümtaz âlim Somuncu Baba'dır. Kendilerine hutbe okuma görevi verildikten sonra Hünkârı kırmayıp namazdan sonra Ulu Camii minberine çıkar. Halk şaşkındır zira bir somuncuya tevcih edilen bu hutbe çok mühimdir, lakin Somuncu Baba Hazretleri bütün cemaati hayrete düşürecek şekilde Fatih Sultan Mehmed Han'ın yedi vecihte tefsirini vaaz etmiş. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı Molla Fenari bunun üzerine “*Aynü'l-A'yan*”



isimli ilk Fatih tefsiri kitabını kaleme almıştır. Bu olaydan sonra Sultan bile hayrete düşmüş ve bazı kaynaklarda ise Molla Fenari'nin kendisine mürid olarak bağlandığını bildirmiştir. Somuncu Baba Hazretleri,

Somuncu Baba caminin üç büyük kapısından hangisinden çıkacağı merak edilmektedir. Ancak üç kapıdan da aynı anda çıkarak keramet gösteren Somuncu Baba Hazretleri “*Sırrımız faş oldu, artık burada bize yer yok.*” diyerek halktan gelen büyük rağbeti de terk etmiştir. Bursa'dan Adana'ya, Ceyhan Nehri'nin yakınlarında bir köye gelerek kısa bir süre ikamet etmiş, oradan da Mekke'ye giderek haccını eda etmiştir. Sonrasında Somuncu Baba Hazretleri Aksaray'a geri dönerek orada vefat etmiştir.

Talebelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Fatih Sultan Mehmed Han'ın öncüsü ve akıl hocası olan Akşemseddin Hazretlerini yetiştirerek nice fetihlere vesile olmuştur.

Allah ondan razı olsun.

TARIK AKIN TASARIM

**DON'T
STOP**

*Filistin hakkında
konuşmaktan vazgeçme!*

*talking
about*

PALESTINE





Gazze'de
her 10 dakikada
1 çocuk öldürülüyor

Un enfant est tué
toutes les 10 minutes
à Gaza

One child is killed
every 10 minutes
in Gaza



В Газе каждые
10 минут убивают
одного ребёнка

كل 10 دقائق
يقتل طفل في غزة

TASARIM : TARIK AKIN
@tarikakinworks